

MAANDBERICHT SEPTEMBER 2019

ALGEMENE INFORMATIE

Beste ouders / verzorgers,

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Een schooljaar met een nieuwe meester of juf, nieuwe klasgenootjes en voor sommigen een hele nieuwe school. Maar ook een schooljaar waarin weer veel nieuwe ervaringen worden opgedaan, nieuwe sommen worden geleerd, nieuwe boeken worden gelezen, nieuwe knutselwerken worden gemaakt, nieuwe Engelse woorden worden geleerd en nog veel meer. Wat wij vooral hopen is dat het een schooljaar wordt waarin u zich welkom voelt. Een schooljaar waarin uw kind ervaart dat het fijn is om naar school te gaan, dat zich bij ons op de Wijngaard veilig voelt en kan groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Allemaal zaken die niet te meten zijn met een CITO – toets, maar er enorm veel toe doen in het leven.



Voor iedereen een fantastisch nieuw schooljaar gewenst.

Renate van der Mooren, directeur SBO de Wijngaard

Nieuwe leerlingen

Dit schooljaar starten wij op de Wijngaard met 118 leerlingen, waarvan 24 nieuwe leerlingen.

Wij verwelkomen:

- Levi, Sandro, Bjarne, Teddie, Destiny, Lamar en Jomario in onderbouw 1 / 2
- Justin in onderbouw 3
- Raylisa in middenbouw 1
- Tygo, Melat, Charlotte en Ahmed in middenbouw 2
- Behasta, Yoaz en Lotte in middenbouw 3
- Thijmen, Elnathan, Lenn, Chiara en Selina in bovenbouw 1
- Jayden en Kevin in bovenbouw 2
- Janoah in bovenbouw 3



Wij zijn ontzettend blij met jullie komst en wensen jullie een enorm fijne en leerzame tijd toe op de Wijngaard

Schoolgids en jaarkalender

De nieuwe schoolgids kunt u vinden op onze website www.sbodewijngaard.nl. In deze schoolgids kunt u lezen hoe wij werken op school, wanneer het vakantie is in het nieuwe schooljaar, wat de schooltijden zijn, over verschillende regelingen en nog veel meer nuttige informatie. Ik raad u dan ook van harte aan de schoolgids aandachtig te lezen.

Alle belangrijke zaken die nu al bekend zijn, zijn opgenomen in een jaarkalender. De jaarkalender krijgt uw kind zo spoedig mogelijk mee naar huis.





ALGEMENE INFORMATIE

Opening Schooljaar!

Zoals u in de uitnodiging in de bijlage kunt lezen, openen wij **a.s. dinsdag 3 september** het schooljaar op feestelijke wijze. We gaan dansen met zijn allen!

U bent van harte uitgenodigd om aan het einde van de dag mee te doen. Meer informatie leest u in de uitnodiging.



Van de Activiteiten Commissie (AC)

De eerste week van school zit er alweer bijna op. Wij verheugen ons weer op een mooi jaar met veel gezellige en sportieve activiteiten. Net als vorig jaar zal de AC zich samen met de leerkrachten inzetten om voor de leerlingen van alle activiteiten op school een feestelijke gebeurtenis te maken. Hiervoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Dit hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn, maar kan ook door te helpen met het inpakken van de cadeaus voor 5 december of het omtoveren van de school in Kerstsferen. Ons motto is vele handen maken licht werk.

Helaas kunnen we de activiteiten niet uitvoeren zonder uw financiële steun in de vorm van de ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u een brief met betrekking tot de ouderbijdrage. In het verleden bleek dat er bij ouders onduidelijkheid bestaat over wat met de ouderbijdrage wordt gedaan. In de brief zullen wij duidelijk aangeven waar het geld aan uitgegeven wordt, maar mocht u toch nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt uw vraag stellen via sonja@vandersplinter.nl.

We gaan er met z'n allen een mooi jaar van maken!

Met vriendelijke groet,

De Activiteiten Commissie,

Sonja (moeder van Lizzy MB3), Tanja (moeder van Simon BB2), Geralda (moeder van Marit BB2), Brenda (moeder van Maik MB3 en Djim BB2), Eva (moeder van Etienne OB3), Inez (moeder van Tibor MB3), Fatima (moeder van Samir MB1), Yvonne (moeder van Dylan MB3)



Trefwoord; Klaar voor de start.

Zoals op alle scholen, hebben wij ook de plicht, onze leerlingen kennis te laten maken met de wereldreligies.

Wij doen dit aan de hand van de methode "Trefwoord". Deze methode heeft als uitgangspunt de christelijke godsdienst, maar koppelt ook alle andere godsdiensten aan het thema.

Meestal hebben ze iedere maand een thema, wat in 4 weken wordt uitgewerkt. Wat het thema van september is, is op dit moment nog niet bekend.

We maken in ieder geval een start met de methode en dat doen we d.m.v. de startweek.

In deze week komen onderwerpen aan de orde als: "nieuwe mensen"

en "begroeten". Deze onderwerpen worden dan gelinkt aan verhalen uit o.a. de Bijbel.

U merkt, de thema's proberen ze actueel te houden, want ook wij op school, u als ouders en natuurlijk de leerlingen zijn klaar voor een nieuw schooljaar.





ALGEMENE INFORMATIE

Lopend, met de fiets of met de auto?



Afgelopen maandag is de school weer begonnen en daarmee is er bij het brengen en halen weer een hoop drukte rondom de school. Soms ontstaan er helaas onveilige situaties. Daarom verzoeken wij u onderstaande afspraken écht na te leven.

Fietsers mogen achter het schoolgebouw langs over het fietspad het schoolplein op en hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Auto's graag parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken aan de voor- of zijkant van de school of verderop in de straat. **Ook als u uw kind alleen afzet.** Nogmaals wil ik u dringend verzoek om niet op straat of langs of op de stoep te stoppen of te parkeren.



Voetgangers kunnen via het hoofdhek aan de voorkant van de school het plein op lopen.

Als de bel gaat zijn er weer vaste plekken waar de groepen zich verzamelen. Leerkrachten halen hun groep van buiten op en gaan alleen met leerlingen de school in. U als ouder kunt dus buiten op het plein afscheid nemen van uw kind. Ook als kinderen later op school komen vanwege bijvoorbeeld doktersbezoek, verzoeken wij u op het plein afscheid te nemen.

Als u uw kind aan het einde van de schooldag weer komt halen, vragen wij u tot 14:10 uur buiten het hek en daarna op het plein te wachten tot uw kind naar buiten komt.

Op deze manier zorgen wij allemaal voor zoveel mogelijk veiligheid, kunnen de lessen zo snel mogelijk starten en blijft het rustig in de school.

Even voorstellen...de Taalgroep



Elke dinsdag, woensdag en donderdag is er een extra groep kinderen op de Wijngaard: de kinderen van de Taalgroep!

Zij zullen aankomende week voor het eerst op het plein te zien zijn. Zij verzamelen 's ochtends bij de vlaggenmast.

Deze kinderen zitten op verschillende basisscholen in de regio Gooi-Noord en hebben ernstige lees- en/of spellingproblemen. In de Taalgroep krijgen zij een intensief programma gericht op deze specifieke problematiek aangeboden. Met als doel hun verdere schoolloopbaan soepeler te kunnen doorlopen.

Er wordt ontzettend veel in leuke kinderboeken gelezen en gewerkt rond thema's.

's Middags mogen de ouders vanaf 14.00 uur in onze groep komen. Zo krijgen de ouders nog een stukje van de les mee, kunnen wij als leerkrachten ze spreken als het nodig is, tips geven of vragen stellen. Zo houden we goed contact met deze ouders van wie de kinderen op maandag en vrijdag naar hun eigen basisschool gaan.

Mochten jullie nieuwsgierig zijn, of meer willen weten, de deur staat altijd open om eens een kijkje te komen nemen en/of vraag te kunnen stellen.

Met vriendelijke groet,

leerkrachten van de Taalgroep,
Sabrina Meijn en Alette Visser- van Wessel





ALGEMENE INFORMATIE

Zwemlessen

Vanaf vrijdag 6 september start schoolzwemmen in sportcentrum De Meent voor leerlingen uit onderbouw 3 / middenbouw 1 en middenbouw 1 die nog geen diploma of alleen hun A – diploma hebben. De zwemles is iedere vrijdagmiddag van 13:00 – 13:30 uur. Uitgebreide informatie over de zwemlessen vindt u in de schoolgids.

Voor leerlingen uit de MB en/of BB – groepen die *nog geen* zwemdiploma hebben, is er de mogelijkheid mee te gaan met schoolzwemmen en te oefenen voor hun diploma. Wilt u, wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, contact opnemen met school om dit te regelen?



Sporten met de Buurtsportcoaches

Wij mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de Buurtsportcoaches bij ons op school. Dit betekent dat er op maandag t/m donderdag tijdens de eerste pauze met onze leerlingen gesport wordt. Dit sluit mooi aan bij het door ons in vorig schooljaar behaalde vignet 'Gezonde School – bewegen en sport'. Op maandag en dinsdag is Justin onze pleinsportcoach en op woensdag en donderdag is dat Joop. Naast de buurtsportcoaches houden er altijd ook nog twee medewerkers van de school toezicht op het plein, herkenbaar aan hun gele pleinhesjes.

Op vrijdag zullen er sportclinics gegeven worden door verschillende sportverenigingen in Huizen, bijv. judo, dansen of kickboksen. Maar het kan ook les rope-skipping (touwtje springen) of Bootcamp zijn, die door de buurtsportcoaches gegeven wordt.





BELANGRIJKE DATA IN SEPTEMBER 2019

Dag / Datum	Wat
Dinsdag 3 september	Dans je Fit workshop dag
Donderdagavond 12 september	NIEUWSCHOOLJAARSBORREL - OPP informatie voor nieuwe ouders - Kennismaken met elkaar